



Bingoavond 12 juni 2010

VERSLAG

De eerste keer... Het heeft altijd iets in 's mens leven. Waar is de tijd dat we hét de eerste keer achter het muurtje deden, of onze eerste stiekeme sigaret op school rookten?...

Maar alles begint met een eerste keer, en zo ook voor VKRL. En we maakten het ons nog niet eenvoudig ook: de dag voor federale verkiezingen die holderdebolder georganiseerd moesten worden en dus op zich al veel tijd en mankracht opslochten. Aan de andere kant eigenlijk een reden te meer om nog eens een avondje goed te ontspannen.

En met een bingoavond als eerste activiteit konden we nu ook niet veel misdoen; een eenvoudige organisatie met relatief weinig kosten (door mensen met al aardig wat ervaring). Het juridische vraagstuk of dat wel mocht georganiseerd worden, heeft ons nog de meeste kopbrekens bezorgd...

Maar de avond zelf verliep vlekkeloos en de kleine 25 spelers die kwamen opdagen, amuseerden zich kostelijk. Ook al voldeden de uitgereikte prijzen slechts aan bescheiden persoonlijke en huishoudelijke noden, het enthousiasme van elke winnaar bij zijn/haar vreugdekreet 'BINGO!' was er nooit minder om. Onze gastheer, herberg Toewip, zorgde gelukkig voor voldoende gerstenat om de emoties bij wijlen en tijd door te spelen.

We sloten financieel af met...nauwelijks verlies. Maar starten is altijd moeilijk, hé, daar kunnen ze in het (Vlaamse) ondernemingsleven al aardig een mondje over meespreken... ☺

De voorzitter dankt alle medewerkers van VKRL (en daarbuiten) die gelijk welke inspanningen geleverd hebben om onze eerste activiteit in alle betekenissen van het woord 'onvergetelijk' te maken.

Bart.