



Bezoek Leuvense kerstmarkt

11 december 2010

VERSLAG



We kozen dit jaar nog voor één rustige activiteit, iets wat ons niet te veel moeite kostte en geen hele dag in beslag nam. En een kerstmarkt is een ideale gelegenheid voor een laatste gezellig samenzijn om voldaan een punt te zetten achter een eerste VKRL-jaar vol activiteiten.

Vooraf de degustatiekraampjes met (alle soorten) jenever waren uiteraard helemaal ons ding. En als diner: een halve meter braadworst... We sloten de avond gezellig af in de Picasso.

Het weer viel mee of tegen; het is maar hoe je 't bekijkt. Mee: niet te koud (en geen regen), tegen: juist omdat het niet (bitter) koud was...

We zijn bij deze in elk geval opgesterkt om reeds over enkele dagen onze eerste grote algemene ledenvergadering te houden.

Tot dan !

Bart.